



## NAAR DE BRON VAN DON BOSCO'S CHARISMA

---

### Fausto Perrenchio en Morand Wirth

In deze tweede bijdrage wil ik twee medebroeders hulde brengen aan wie ik het te danken heb dat ik u deze wekelijkse bijdrage zal kunnen bezorgen.

De eerste is Fausto Perrenchio. Deze medebroeder is sedert 1974 professor Oud Testament, eerst aan de UPS te Rome, daarna te Turijn en Cremisan (Israël) en nu opnieuw te Turijn. Met engelengeduld is hij in de geschriften van Don Bosco op zoek gegaan naar alle verwijzingen naar de Bijbel. In totaal vond hij 6929 citaten of verwijzingen naar Bijbelteksten: 4662 uit het Nieuwe Testament en 2267 uit het Oude Testament. In zijn boek *La Bibbia negli scritti di Don Bosco* (De Bijbel in de geschriften van Don Bosco), Roma, Las, 2010, 624 blz., brengt hij in kaart welke indrukwekkende plaats de Heilige Schrift inneemt in het spirituele en pastorale leven van Don Bosco, met het oog op de geloofsopvoeding van jongeren en gewone mensen.

De tweede medebroeder, Morand Wirth, mocht ik ontmoeten tijdens mijn sabbatperiode aan de UPS te Rome waar hij salesiaanse spiritualiteit doceert. Hij was gefascineerd door het werk van Fausto Perrenchio en ging daarmee aan de slag. Hij zocht alle Bijbelcitaten op en bracht ze samen in drie boeken met als titel *La Bibbia con Don Bosco* (De Bijbel met Don Bosco), Roma, Las. In het eerste deel (741 blz.) vinden we de citaten uit het Oude Testament, in het tweede deel (754 blz.) de citaten uit de vier evangelies en in het derde deel (680 blz.) de citaten uit de rest van het Nieuwe Testament. Het eerste boekdeel begint bij het boek Genesis en het derde eindigt bij het boek Apocalyps.

Morand Wirth had niet de bedoeling om een exegetisch werk te publiceren, hoewel hij ook exegetische kanttekeningen maakt en aangeeft hoe de exegese in de tijd van Don Bosco nog helemaal niet was wat deze wetenschap ondertussen geworden is (we komen hier later op terug). Hij beoogde veeleer een spiritueel werk waarin hij wilde aantonen hoe Don Bosco als opvoeder en spiritueel auteur van zijn tijd, het woord van God gelezen, beleefd en doorgegeven heeft. Doorheen dit werk komt hij op het spoor van het geloof van Don Bosco, van zijn liefde voor Gods woord en van zijn verlangen om de Bijbel een 'boek om van te leven' te laten zijn.

Ik kan deze bijdrage niet afsluiten zonder uiteraard ook te verwijzen naar de belangrijkste bron die we hanteren, namelijk de geschriften van Don Bosco zelf. Ze werden grotendeels bijeengebracht in de *Opere Edite* (uitgegeven werken), een reeks van 38 boekdelen (ieder deel zowat 500 blz.) en in het *Epistolario* (5 volumes met brieven van Don Bosco). Het blijft indrukwekkend als je ziet wat Don Bosco allemaal geschreven en gepubliceerd heeft! Hij beschouwde trouwens het verspreiden van de goede Boodschap, in een heel eenvoudige taal, als één van de belangrijkste zendingsopdrachten waartoe God hem geroepen had.

Wilfried Wambeke